

## SPORTCOMMENTATOR EN OUD-TENNISSTER MARCELLA MESKER:

# “IK HEB ME LANG GOLF VERZET”

**Na bijna een decennium weerstand tegen golf, gaf Marcella zich over.**

**Nu speelt ze van handicap 12!**

**Eens een topsporter, altijd top in sporten.**

**HILVERSUM** - Haar toptijd als tennisster ligt ver achter haar. De jaren tachtig vormen haar hoogtijdagen. Haar grootste overwinning behaalde ze in 1986, op het WTA Virginia Slims Toernooi in Oaklahoma City, dat nu -sinds 2001- in Memphis plaatsvindt. Zes jaar lang was ze de beste van Nederland en hoorde zij tot de top dertig van de wereld. “Het was een geweldige tijd,” zegt ze, “ik verdiende geld, kon gebruik maken van alle faciliteiten van de tour, mocht meeproeven van de wereld van de jetsset. En toch sta je natuurlijk in de schaduw van Navratilova, Steffi Graf en Chris Evert, de grote namen uit die tijd.”

Nu doet ze verslaggeving van de grote tennistoernooien op radio en televisie, voor de NOS en Sport 1, en wordt met enige regelmaat ingehuurd als gastspreker op congressen of bedrijfsevenementen. Ze schrijft voor Tennis Journaal en NU Sport, en columns voor Den Haag Centraal, een wekelijkse krant in haar eigen regio. Ze rolde in het vak van sportcommentator toen ze in 1986 vrij ernstig geblesseerd raakte aan haar knie. Marcella weet het nog goed:

“Dat was op Wimbledon, op baan 13. Ik was toen acht, negen maanden uit de roulatie en ineens weer in Nederland. Ik maakte het leven hier mee en ondervond aan den lijve hoe het was om bekend te zijn.” Prompt kwamen er allemaal nieuwe dingen op haar af. Ze werd door de NOS gevraagd als commentator bij de finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament en ineens zat ze naast Heinze Bakker en werkte ze voor Kees Jansma, Martijn Lindenberg en Ad van Liempt, de toenmalige directie van Studio Sport. In 1988 zette ze definitief een punt achter haar tenniscarrière, na het US Open. Anno 2011 vierde ze haar 25-jarig jubileum bij de NOS.

### **Wanneer ben je met golf begonnen?**

“1998... geloof ik. Ik heb me er eerst tien jaar lang behoorlijk tegen verzet. Ik voelde me op en top sporter en in mijn beleving was golf voor oude mensen. Tja..., golf is geen zweetsport, dat sjokken over een baan...”

Maar mijn man Martin golft en hij komt uit Zweden. Ik ontmoette hem in 1990 op Roland Garros. Hij is tenniscoach. Hij speelt van jongs af aan al golf en heeft een single handicap. Hij ging steeds weg met die tas en dan dacht ik: nou, daar gaat ie weer de hele dag weg. In Zweden heeft golf dan ook een hele andere klank. Het is daar een volkssport. Ik ging wel eens mee maar het kon me niet bekoren. Toch ben ik een keer op de drivingrange gaan staan en toen vond ik het toch wel erg leuk om die bal heel hard weg te



# TEGEN

meppen, zoals ik dat noemde. En toen heb ik een paar lessen genomen en dat ging vrij snel aardig. Van niks had ik ineens handicap 16. En dan speel je ineens leuk mee, dan kan je golfen. Natuurlijk was dat allemaal reuze spannend in het begin, hè. Ik dacht: oh, als ik maar niks fout doe, met de Regels...ja, dat is toch spannend.”

#### **Wat speel je nu?**

“Nu heb ik handicap 12. Ik werd dus heel snel vrij goed. Maar ik speel te weinig, ik heb het te druk om te golfen. Meestal zo rond deze tijd wordt het gelukkiger wat rustiger, maar dan is het niet altijd even goed weer. Vroeger speelde ik competitie, maar door mijn werk voor Sport1 heb ik daar een punt achter moeten zetten.”

#### **Waar speel je?**

“Ik ben lid op Leeuwenbergh in Leidschendam. Eigenlijk zeiden ze dat ik meteen op de Haagsche lid moest worden, maar dat durfde ik niet. Ik vond mezelf niet goed genoeg. Ik kende een paar mensen op Leeuwenbergh, ik dacht, ik begin gewoon lekker daar. En ik ben daar nu nog steeds lid. Een hele enthousiaste club, drukke baan ook, hele leuke vrouwengroep daar... Tussendoor nog wel geprobeerd om lid te worden op de Haagsche, maar daar ben ik helaas twee keer afgewezen. En nu... hoeft het niet meer van mij.”





## **Wat is voor jou de kick van golf?**

“Ver slaan. De longest drive was meestal voor mij. Dat is nu wat minder. Ik heb wat blessures gehad, de laatste jaren, een tennis-elleboog en zeven jaar geleden een schouderoperatie. Ik was gevallen en toen scheurde de pees van mijn rechterschouder af...dat heeft mijn golf niet geholpen. Ik heb nu een overswing, ja, daar baal ik een beetje van, die moet er uit. Daar ga ik binnenkort mee aan de slag. Putten... daar vond ik in het begin niets aan. Echt verschrikkelijk. Daardoor scoorde ik ook nooit. Dan lag ik in twee op de green en kwam ik er in vijf of zes af, weet je, in het begin van mijn carrière op de golf. Ik vind dat putten gewoon niet leuk. Nu ben ik er wel beter in geworden, omdat ik weet dat je daarmee moet scoren.”

## **Wat vind je het moeilijkste aan golf?**

Ja, putten natuurlijk. Chippen en pitchen, die touch om hem er goed bij te leggen vanuit hoog gras, kort gras, een harde ondergrond, dat is ook allemaal heel moeilijk, maar dat vind ik dan wel een uitdaging. Putten is altijd het moeilijkste onderdeel voor mij. Maar dat ligt dus niet aan de putter. Twee jaar geleden heb ik mijn putting grip veranderd en nu is er meer routine. Ja kijk, ik blijf wel een echte topsporter, ook in golf. Stápels boeken heb ik gelezen. Tiger Woods, David Leadbetter... al die dvd's, ik heb ze allemaal hier.

In Zweden ook... Als ik de volgende dag moest golfen, met allemaal goede golfers, ging ik de avond ervoor de dvd bekijken van Leadbetter en dan raakte ik helemaal geïnspireerd. Sleutelen aan je slag, dat vind ik leuk.”

## **Heb je jezelf nog doelen gesteld, in golf?**

“Kijk, als ik meer ga spelen, ja, dan zou ik wel naar handicap 10 willen. Ja, als ik daar over nadenk, vind ik dat toch wel leuk. Ik hou ook van oefenen. Ik wil altijd ballen slaan, altijd oefenen. Ik heb in het begin les gekregen van Piet van Beelen, hij was headpro bij ons op de club en nu met pensioen. En nu hebben we mijn collega van Sport 1, John Woof, een van de beste golfpro's van Nederland. John is ambitieus, kwam ook niet verder op de Haagsche. Hij wil met jeugd aan de slag, een academie opzetten, golf promoten, dat is natuurlijk ook zijn vak. Geweldig zoals hij dat nu doet op Leeuwenbergh. Nee, ik heb nog geen les bij hem gehad. We hebben het er regelmatig over, maar het is nogal moeilijk om een tijdstip te vinden dat we allebei kunnen, maar deze winter ga ik lessen bij John.”

## **Het hoogtepunt in je golfcarrière?**

“Een hole in one! Op de 16de van Leeuwenbergh. Dat was op de damesdag dus hij telde ook echt. Else van Dixhoorn begon. Zij is goed, single handicap. Zij sloeg hem al helemaal perfect. Ik zag

de wind een beetje en zo en ik dacht: okay...dan moet ik dus dat doen. Zij lag er twee meter vandaan. Toen sloeg ik af en hij was perfect. Hij ging strak door de lucht, een metertje naar links door de wind, daalde, lag bijna stil en rolde toen een metertje door, zo de cup in. We hebben gelachen met z'n drieën. En toen sloeg Laila af. Zij lag er een meter vandaan. Dus onze flight speelde een hole-in-one en twee birdies. We hebben foto's gemaakt, helemaal top. Ik had nog nooit een hole-in-one geslagen. En dat is toch prachtig als je dat meemaakt. Zeker omdat ie zo mooi was. Dus ik kom in het clubhuis op een plankje. Nee, ik was niet verzekerd, maar er waren maar drie flessen champagne in het clubhuis, dus de schade viel mee."

#### **Dus je staat niet zo maar een bal te slaan...**

"Nee, dat is toch het topsportbeestje in mij, dat ik er eerst over nadenk. Als je met mensen speelt die goed spelen, die serieus



spelen, dat trekt aan, dat inspireert. Daar ga ik ook beter van spelen. Else en Laila spelen competitie, fanatiek, drie vier keer per week. Als ik dan kom, kan ik wel met dat leuke stel meespelen, maar ze zijn allemaal fanatiek. Ze trainen in weer en wind... en dan doe ik natuurlijk ook mijn best en daar ga ik weer beter van spelen."

#### **Welke van de banen die je gespeeld hebt, vind je het mooiste?**

"We gaan elk jaar in september met een groep een weekend golfen op golfbanen in de buurt. Dit jaar waren we op Crossmoor, die baan is echt uitgegroeid tot een hele mooie bosbaan. Maar de mooiste banen zie ik voorlopig alleen nog maar in tijdschriftjes en in boeken, hè, daar zou ik wel graag willen spelen, maar gezien de drukte van werk en zo... Maar als ik daar dan morgen wil spelen, dan kan dat nooit. Dat vind ik wel moeilijk met golf, je moet het allemaal zó plannen. Ik wil ook zo dolgraag naar Zuid-Afrika. Else van Dixhoorn namelijk, dat vriendinnetje van me met wie ik de hole-in-one sloeg, is gespecialiseerd in golfreizen op maat naar Zuid-Afrika, Amazing Golf Africa. Dus dat zie ik nog wel gebeuren in de toekomst."

#### **Heeft het voordelen om een topper te zijn in een andere sport?**

"Jazeker, ik heb veel profijt gehad van het feit dat ik toptennisser was. Kijk maar naar alle goeie tennissers die gaan golfen, Tom Okker... Tennissers over het algemeen, golfen heel goed. Omdat ze balgevoel hebben, ze zijn goed in concentratie op de baan, willen graag winnen, zijn serieus in aanpak, gaan van te voren inslaan, oefenen... als iedereen dat zou doen, word je snel beter, hoor. Dat is absoluut een voordeel, dat je uit de sportwereld komt. Je leert met tegenslag omgaan... in golf is het heel makkelijk om negatief te worden. Als ik hoor wat mensen allemaal op de baan zeggen, voordat ze geslagen hebben..'Nou, dat wordt weer niks..' en dan slaan ze best een redelijke bal, maar die is niet helemaal honderd procent geraakt... En dan weer: 'Nou, dat was weer niks.' Ja, dan gaat het natuurlijk ook niet beter. Je moet het positief aanpakken. In elk geval je mond houden. Eén tip: als het slecht gaat, moet je je mond houden."

#### **De mooiste baan van Nederland?**

"Voor mij: Noordwijk, een lekkere lange baan, die speel ik altijd goed. En de Kennemer, die vind ik heel mooi. En Leeuwenbergh natuurlijk, die is niet heel lang maar uitdagend in die zin dat er veel water is. Geen makkelijke baan."

#### **Favoriete stok in je tas?**

"Mijn houten-5. Die gebruik ik steevast voor mijn tweede slag. Ik speel met Cobra clubs met senior shafts. Die zijn wat langer dan normaal en ietsje zwaarder. Ik ben natuurlijk zelf wat langer. I



Ik ben wel van plan om rescues aan te schaffen, omdat je in het hoge gras daar beter mee weg komt. Daar heeft iedereen het vandaag de dag over. “

## Maar het belangrijkste aan golf...?

“Voor mij is de score niet het belangrijkste. Ik wil de bal goed raken, de bal mooi en ver door de lucht laten gaan...en dat mijn putts dan net niet vallen en dat ik net die par of die birdie niet maak, vind ik niet zo erg. Als mijn slagen goed zijn, geniet ik daar het meest van. Dat gevoel, de impact met de bal, het geluid, daaraan kun je horen of je de bal goed raakt. Datzelfde heb je met een tennisbal. Als je de bal precies in het midden raakt van een racket, heb je een prachtig geluid. Met name met de echt goeie rackets, die een dun frame hebben en dunne snaren. Dat is nog een overeenkomst met golf. De echt goede golfers spelen met blades, echt goede tennisers spelen met dunne frames en dunne snaren.”

[www.marcellamesker.nl](http://www.marcellamesker.nl)

## Zakengolfster 2012... & Marcella Mesker

Omdat het zo'n uniek evenement is, kwam het in eerdere edities van Golf & Lifestyle al aan de orde: het zakelijke vrouw-en-golf evenement dat jaarlijks georganiseerd wordt door Match & Mentor. In 2012: 21 mei, op het Rijk van Nijmegen. Marcella Mesker is erbij.

### Wat ga je daar doen?

“Golfen, een lezing verzorgen, veel leuke en ambitieuze vrouwen ontmoeten en kennis uitwisselen. Ik doe voor het eerst mee, vorig jaar zat ik in Parijs voor Roland Garros en kon ik niet meedoen. De lezing die ik daar ga geven is getiteld 'Zakenvrouwen op het Centrecourt'. Het zal gaan over vrouwelijk leiderschap: Welke leiderschapskwaliteiten moet je hebben om succesvol te zijn en hoe kun je daarbij je vrouwelijkheid inzetten zonder mannengedrag te vertonen? Wat kun je bijvoorbeeld leren van topsportvrouwen die excelleren in een mannenwereld? Hoe stap je uit je comfortzone en ben je een rolmodel voor anderen?

[www.zakengolfster.nl](http://www.zakengolfster.nl)

